



ELLA OCH GÄNGET
Stoppar Smittan

TEXT: FREDRIK VAN DER LEE
ILLUSTRATIONER: CECILIA NABO

Ella och Gänget Stoppar Smittan
En bok från SCA Hygiene Products AB

Text: Fredrik van der Lee

Illustrationer: Cecilia Nabo

Tryckt hos Göteborgstryckeriet 2012

www.tork.se

ELLA OCH GÄNGET

Stoppar Smittan

TEXT: FREDRIK VAN DER LEE
ILLUSTRATIONER: CECILIA NABO

ELLA OCH GÄNGET



ELLA Gängets ledare är en modig och orädd tjej som gillar att rita och som längtar efter att få börja i skolan.



AXEL Sportkillen som älskar att leka kurragömma, smyga och klä ut sig. Är väldigt bra på att simma.



OLLE Gängets dinosaurie-expert kan namnet på 22 olika sorters dinosaurier och är bäst i gänget på matte.



MILÖ En smart kille som älskar att bygga med Lego, spela tv-spel, fightas med svärd och leka med kompisar.



ARVID Arvid går fortfarande på Lillstugan och vägrar att sluta med napp. Får alltid vara med och leka ändå och är en pålitlig kompis.

Allting börjar en helt vanlig dag.
Pappa lämnar Ella på förskolan Bullerbyn
och Fröken Maria säger "hej".

Allting är exakt som vanligt,
precis som det ska.





Men någonting är inte alls som vanligt. Inte alls som det ska. Så fort pappa har gått märker Ella att något är fel på Bullerbyn i dag. Inga skratt hörs, inga röster. Inget bus. Och alla facken är tomma. Inga jackor, inga mössor, inga vantar. Ella börjar bli misstänksam.

”Här pågår något mystiskt! Var är kompisarna?”



Ella skyndar sig in i lekrummet. Och där hittar hon dem, helt ensamma. Milo, Axel och Olle. Och Arvid från Lillstugan. Fyra kompisar. Men ingen mer.

Något är absolut mystiskt. Något mycket märkligt håller på att hända på förskolan.



"Var är alla?" undrar Ella.

"Milo vet", säger Olle. Och Milo förklarar: "Jag hörde från min mamma, alla andra har blivit drabbade. De har blivit tagna och det är bara vi som är kvar."

"Vem har tagit dem? Var är de?" frågar Ella.

"De är fångar. De har blivit tagna och drabbade av Smittan!"



”Vem är det?” undrar Ella.

”Vi vet inte riktigt”, säger Axel.

”Men Smittan verkar farlig”, säger Olle.

”Smittan är en fiende. Kanske ett monster”, säger Milo.

”En häxa. En ensam häxa som fångar barn”, säger Olle.

”Smuts-Smitta, Smittejitte”, säger Arvid
och spottar ut nappen.



"Det finns bara en sak att göra", säger Ella bestämt.

"Vaddå?" frågar kompisarna.

"Vi måste göra motstånd! Vi måste befria dem!"
säger Ella.

"Vi bildar ett lag! En egen grupp!" ropar Axel.

"Ellas lag! Ella ... och Gänget!" ropar Olle.

"Vi måste fightas!"

"JA!"





”Jag vet!” säger Milo. ”Om Smittan ska bekämpas är det världsbästa sättet att skjuta med kanoner! Vi behöver ett piratskepp! Alla ska ha sablar och lapp för ögat.”

Skeppet lämnar kajen och Milo hoppar ombord.

”Skepp ohoj! Ner med Smittan!” ropar han och laddar skeppets femtio kanoner.

”Pijatkanin! Bang!” ropar Arvid.





"Hmmm", funderar Ella. "Jag tror att jag har en bättre plan. Smittan kan alldeles säkert aldrig klara drakeld. Om vi anfaller med rustningar och drakar kommer vi ju vinna lätt som en plätt."

"Bjänn! Bjänn!" gaskar Arvid. Milo ser tveksam ut och behåller sin lapp för ögat. Olle tittar storögt på Ellas livsfarliga drake.

"Elda Smittaaaaan!" ropar Arvid.





"Fast drakar finns ju inte på riktigt alls", säger Olle.

"Dinosaurier är mycket coolare. Och grymmare.

Om vi anfaller med världens farligaste Tyrannosaurus Rex och Velociraptors, då har Smittan inte en chans."

Arvid hejar på. "Saurus Rex!"

"En toppenidé" säger Axel. "Men min idé är ÄNNU bättre."





"Om Smittan är ett läskigt och stort monster så ska vi ta henne med smyg!" ropar Axel och visar hur det ska gå till genom att maskera sig.

"Vi spionerar på henne! Som deckare och hemliga agenter! Såna som har vapen och som jobbar i skuggan och mörkret."

"Jag ska bli FBI-agent när jag blir stor", säger Milo.

"Ja vill också va hemlig", viskar Arvid.



Anfallet ska precis börja. Alla är redo. Nu ska Smittan få.
"Befria kompisarna!" hojtar Ella.

"Med smyg, kanoner och drakeld!" ropar Axel.

"Och Dinosaurus Rex!" gastar Arvid.

Anfallet ska precis börja. Då tittar Fröken in i lekrummet.
"Vart är ni på väg egentligen?" frågar hon.

"Vi ska kriga!" svarar Ella. "Vi ska befria kompisarna från Smittan."







Fröken Maria skrattar. "Ska ni befria kompisarna så är det nog bäst att jag hjälper till och berättar lite saker för er. Kom med här!"

Ella och Gänget tränger ihop sig i sagosoffan. Fröken sätter sig på en stol och pratar med sin allvarligaste röst.

"Nu är det så att Smittan inte är något monster. Smittan är ingen man kan se med ögonen", säger hon.

"Är det en häxa då?" frågar Olle.

"Nej, Smittan är mycket dummare än så", berättar Fröken.





"Smittan är vad man kallar det när en sjukdom sprider sig. Och en sjukdom är en massa små, pyttesmå virus och baciller. Det är dom man blir sjuk av och det är det som har hänt med alla kompisarna. Dom är, helt enkelt, magsjuka allihop."

"Så Smittan är osynlig?" frågar Ella.

"Kan man inte fightas med Smittan då?" undrar Milo.





”Jodå, visst kan man kämpa emot”, säger Fröken Maria.

”Och det bästa sättet är att ta bort virus och baciller.
Smutsiga händer och smuts under naglar är Smittans
bästa gömställen. Så vad tror ni man kan göra då?”

”Tvätta bort!” ropar Ella.

”Vara ren!” fortsätter Axel.



”Och vara blöt!” säger Olle.

”Nej”, säger Fröken. ”För Smittan gillar blött nästan lika mycket som smuts. Efter att man tvättat bort bacillerna så måste man torka jättenoga.”

Alla barnen följer efter Fröken till badrummet. Alla tvättar händerna. Extremt noga. Och torkar.

Händerna är rena. Jätterena. Och jätte-jätte-torra. Fröken Maria ser glad ut.

”Nu är bacillerna borta, då är det verkligen dags”, säger Ella. Vattnet kluckar och draken klämmer sig in mellan Olles dinosaurier. Milos kanoner är laddade med kulor och krut och Axel har tagit fram sin spionkikare.

”Men vart tar ni vägen nu?” frågar Fröken.

”Smittan är kanske besegrad, men vi måste fortfarande leta efter kompisarna”, svarar Ella.

En flagga med två rena händer hissas medan piratskeppet seglar ut från kajen. Ella och Gänget är på jakt.

”Alle man ombord!
Mot äventyret!” ropar Milo.

Snart är de bara en prick på horisonten och det sista man hör är en liten röst i fjärran.

”Dinosaurus Rex!”





ELLA OCH GÄNGET
Stoppar Smittan

Sjung och tvätta händerna i 20 sekunder

Melodi: Blinka lilla stjärna

TVÄTTA, TVÄTTA LITEN HAND

Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand

Skriven av HYFS, Hygijensjuksköterska i förskolan

Tvätta händerna med tvål och vatten
efter toalettbesök, före maten, efter utomhuslek
och efter att ha klappat djur.

Tvätta hellre dina händer en gång för mycket -
det vinner både du och din omgivning på.

GÖR SÅ HÄR:

Skölj händerna med ljummet vatten.

Vatten löser upp viss smuts.

Tvåla in med tvål.

Tvålen löser upp fett, smuts, bakterier och virus.

Glöm inte tummarna.

Skölj med ljummet vatten.

Vattnet tvättar bort löddret och det mesta av den upplösta smutsen.

Torka torrt.

Att torka händerna mekaniskt med en pappershandduk

tar bort ännu fler bakterier och virus.



ELLA OCH GÄNGET
Stoppar Smittan

Det pågår något mystiskt på förskolan Bullerbyn.
När Ella kommer på morgonen finns bara fyra
kompisar där, alla andra är försvunna. Ella och
hennes kompisar måste bilda ett gäng och snabbt
hitta på ett sätt att bekämpa det mystiska som
håller kompisarna borta.

De måste, helt enkelt, klura ut hur man gör för
att stoppa Smittan.



Ella och gänget stoppar smittan är en saga vars syfte är att ge en härlig och spännande läsupplevelse för förskolebarn i åldrarna 3-6 år, samtidigt som den sprider kunskap om vikten av handhygien och hur detta kan motverka spridandet av infektioner och sjukdomar. Sagoboken ingår i SCA Hygiene Products satsning att främja bättre handhygien och minska smittspridning på förskolor i Sverige.

Boken är faktagranskad av Smittskyddsenheten i Västra Götaland, Sverige.